

Fotoboek Gustaaf Drossens, A



COLLECTIE

INVENTARISNUMMER

ALO_drossens_A

BESCHRIJVING

Dit fotoboek toont het IJzerfront door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fotoestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front.

OBJECTTYPE

foto

DATERING

1914-1918

TREFWOORD

WOI, Gustaaf Drossens, Herman Magherman, Mailly, Roesbrugge, Boezinge, Pervijze, Steenstrate, Lampernisse, Nieuwkappelle, Reninge, Sint-Jacobs, Woesten