

## Stereobeeld Gustaaf Drossens, Diksmuide: "Tranchée de la Carpe" - vervoer van gekwetste langs Decauville (1917)



### COLLECTIE

Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana

### INVENTARISNUMMER

BWSN\_drossens\_IBf13

---

### BESCHRIJVING

I Beelden uit den oorlog B Het leven in de loopgrachten f Sektor van Diksmuide 13 Diksmuide: "Tranchée de la Carpe" - vervoer van gekwetste langs Decauville (1917) Deze stereobeelden tonen het IJzerfront door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fototoestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front.

### OBJECTTYPE

foto

### DATERING

1917 1914-1918

### TREFWOORD

WOI, Gustaaf Drossens, Herman Magherman, Diksmuide